



Gunnar i haven (sept) - Sidder! 88

Christmas 2010

Kære Venner, Jan & Aase

Vi sniger os lige til at løfte November siden på den danske kongelige kalender her på væggen bag ved computeren for at se billedet for december..... jo, jeg tænkte det nok, Margrethe er ved at pynte sit store juletræ på gammel dansk maner, det ser rigtig hyggeligt ud, og det vil forøge den specielle stemning, der skal til for at skrive disse julehilsener. Disse skal snart afsted, for nu tælles dagene til jul, men da vi i næste uge tager en lille tur til Brisbane, så vi må begynde nu. Det må sandelig ikke lyde som nogen byrde, men vi har da efterhånden lært fra et langt liv, at man må selv yde en indsats for mangt og meget for at få noget tilbage. Og da vi selv værdsætter så rigtig meget at modtage hilsener fra oversøisk familie, gode venner og bekendte til julen, må vi sikre os vor egen korrespondence er godt på vej.

Om vi et øjeblik lader tankerne gå tilbage til sidste besøg i Dk, hvilket var i 1997, må vi forundre os over, at båndene imellem os stadigvæk eksisterer efter den lange tid, om det så også kun bliver til den ene gang om året, vi er i kontakt .....eller to ! Vi ser Jer i ånden fra den gang, når vi læser Jeres hilsener, og i vor erindring bliver I jo aldrig gamle .....! Lad os håbe det samme for Jer om os ! Gunnar fyldte i oktober 87, men kan tale om 1920'erne, som var den tid lige overstået. Der kan jeg jo ikke helt være med, men må nøjes med sen 30'erne og fremover ! Og mon ikke hver generation mener, de største omvæltninger skete netop i deres tid ? Og at verden forandres hele tiden og ikke altid for det bedre. Gamle dage var nu bedre, siger mange, men var de nu også det ? Det synes vi

to gamle tildels på mange måder , men de yngre generationer ryster på hovedet; hvordan kan vi dog sige det. Der var jo hverken TV, computers og alle de andre vidunderlige tekniske hjælpemidler dengang , - biler var ikke hvermands eje, og blev man syg, var der ikke megen hjælp. Jo, selvfølgelig har de yngre ret, man må se fremefter , og deres børn vil opleve en helt anderledes verden end den nuværende , men om den bliver bedre , vil det blive svært at overbevise os gamle om. Hvad forstås der ved ordet bedre ? Lettere ?

Om vi beklager os ?, absolut ikke. Vi har det som blommen i et æg . Pensionist tilværelse , eget rimeligt hus, dejlig have , interesser vi kan stadigvæk dyrke, selvom helbredet til tider svigter lidt , lidt småpenge på lommen, men ingen gæld , gode venner, god familie og nok minder fra et dejligt langt liv, som kan fylde adskillige bøger ( og hvor har jeg rigtig stor lyst til at skrive om gamle minder fra tidlige dage i det nordlige lille land, som de unge i familien på et senere tidspunkt i deres liv evt kunne have lidt fornøjelse af at læse... måske. At læse bøger er jo ikke længere den store dille for unge mennesker. )

Tidligere på året efter forespørgsel fra en dansk organisation , som han er medlem af , nedskrev Gunnar en række erindringer fra hans tid som soldat i Danmark under besættelsen og bl a hans ophold på Bornholm. Gamle minder strømmede frem, klare minder på godt og ondt i en vanskelig tid. Det var meget imponerende, hvor godt han kunne huske hver detalje, som var det blot for få dage siden. Og nu i livets efterår med tid på hånden kan man fordybe sig lidt mere i samme erindringer og tilføje spørgsmål og svar og tillige forstille sig, hvorledes kammerater og andre gik videre i livet. Men ellers er det fremtiden, der gælder.

Det bankede lige på vinduet her i computer værelset for få minutter siden. Gunnar var tilbage efter at hente weekend avisen, - den tykke, - med parably i hånden , den parably som i mange år har ligget ubrugt og tør i skabet , men på det seneste har været i flittig brug påny. Ikke fordi , vi ikke kan lide at blive våde, regnen er aldrig kold , men som en lun shower, men det er halvsvært at få det våde tøj tørt igen , og tøj for anstændigheds skyld, skal man jo iføres, selvom man i dette klima ikke har så stort behov for det . Men vi kom bort fra blommen i ægget. Gunnar kiggede efter i haven, hvordan det hele stod til efter nattens regn, ca 20 mm, og mere undervejs ( og nu her dagen efter må jeg tilføje, at det blev til 66 mm for 24 timer, medens andre steder endte med mere end 120 mm, nej, vi mangler ikke vand, og aftenens læsning af JP meddelte, at I tillands havde modtaget det første snefald for sæsonen mange steder og mere kulde ville være undervejs ) ... haven - jo mange blomster: liljer, georginer, roser, gladiolus og andre storblomstrende planter hælder noget til siden, tunge af regn, medens Strelitzia, de tropiske bird of Paradise blomster, som en fugl med lang hals strækker lige i vejret uanset regnen. Vi har faktisk et par stykker blomstrende lige foran stuevinduet nu helt op mod vinduet, og flere gange i dagens løb kommer flere slags spraglede honningfugle og slikker honning fra blomsten, medens de halvforundrede kigger ind i stuen. ! Der er noget vand under huset, siger Gunnar, huset er jo på lave stylder og grunden skråner lidt, så med tiden løber vandet af igen og ind over naboens grund for endelig at finde vej til gadens kloaksystem. Men Vegetabil bedet er ikke altfor glad over den rigelige regn over de sidste par mdr . Ærterne har fået mug, som nu breder sig til melonerne, medens gulerødder, majs , porrer og pastinakker ikke synes at have så meget derimod. God høst og god motion for Gunnar at nå dertil, det kræver meget arbejde og konstant fodring af den sultne jord at nå frem til høsttid. Et halvt spadestik i jord på Gladstone egnen er som regel dybden, før man når til den hårde bund , så der skal en konstant opblanding til med ødning. græsformulding og sukkerrørs strøelse for at få udbytte . Men alt ialt

har denne `forårsæson` netop på grund af gentaget regn været helt fantastisk, kun maksimum 23 til 25 grader, grøn og skøn, og vi har levet i et paradys med blomster og vækst, og omgivet af flere spraglede fugle end normalt. Samt en stor grøn frø under huset, som ofte giver sit besyv med. !

Dette skulle være en julehilsen og vore tanker skulle handle om Jeres velbefindende og forhåbentlige gode juletid forude i samvær med familie og kære. Netop i disse dage for et år siden var alle forberedelser igang i Dk med at samle hele verden til stævne i København for samtaler og samarbejde om verdens fremtid og forbedring lande imellem. En sjælden lejlighed for samarbejde og løsning af konflikter, men resultaterne levede ikke helt op til forventning og året 2010 blev et gentaget år med politisk uro mange steder, fortsat terrorisme og også med frygtelige nye naturkatastrofer mange steder. Australien blev taknemmeligt sparet, selvom vi absolut havde vore egne politiske konflikter, der næsten blev til en farce efterhånden, og vi vil gerne lige uddybe samme, om læseren har tålmodighed til at høre derom. .... Vor tidligere ganske vellidte arbejdsregerings leder, Kevin Rudd, deltog også i Københavns mødet sidste december, med sin rødhårede kvindelige deputy, Julia Gillard. Rudd, kaldet Kevin O Seven, en flittig endog kinesisk talende fyr her fra Queensland, berejst og med mange gode ideer, hvilke helst skulle komme fra ham selv, ergo, måske han ikke var så god til at lytte til andre.... Australien havde overlevet verdens økonomi katastrofe ret godt, og for at holde arbejde og lokal økonomi igang, havde Rudd givet ud til højre og venstre af landets opsparingskapital. Familier og ældre fik direkte ekstra penge i hånden for at holde forretninger og beskæftigelse igang. F.eks. kunne huse uden isolering under taget mod sommervarme pludselig få gratis isolering indlagt, hvilket, desværre, flere arbejdere for indlægning deraf uden nærmere oplæring benyttede sig af med resultat, at 4 arbejdere efterhånden blev slået ihjel fra el chock. Men det kunne Rudd jo sådan set ikke gøre for.

Man bestemte at holde byggeriarbejdere igang med at give alle skoler landet over, også religiøse private skoler, store tilskud for millionbeløb til at opføre nye bygninger, for det meste nye biblioteker og mødehaller, hvilket jo også var godt for undervisning i det hele taget, men også her blev der efterhånden en del uro, da adskillige byggeherrer ofte tog fordel af tilskuddet til at forhøje deres bygge udgifter uden at vise forbedringer. Rudd syntes så også Australiens meget rige store mineselskaber (ofte delvis ejet af store udenlandske firmaer) gav for lidt skat eller hjælp til infrastructure i de nye byer oprettet til at huse arbejdere, og ville påtvinge en større skat for dem. Det ville de ikke gå med til, og minearbejdere sagde det samme, for de forudså pludselig deres yderst velbetalte arbejde blive taget bort og miner oprettet istedet i mere `billige` lande. En nat sidst i juni blev Rudd pludselig afsat og rødhårede Julia sat i hans sted og hun afslog selvfølgelig, eller forminskede stærkt, den omtalte skat. Landsvalg sidst i august mod et voksende liberalt national parti med en meget sportslig leder endte med et såkaldt hung-parliament, stadigvæk med Julia som leder, og de to partier er stadigvæk `neck by neck`, side om side. Nogle få independent politikere fik pludselig meget at sige, men ikke i forening! Det var ret spændende og er stadig og medierne har store dage med al mulig `undertale` om de forskellige, etc. Rudds skygge rakte dog langt, og nu er han blevet taget ved gode igen, er blevet udenrigsminister og rejser meget og snakker selvfølgelig ofte med Obama og andre fremtrædende, lige noget der passer ham!

Men for kvinder kan man godt sige, er det store dage p.t. Lokalt har vi en kvindelig borgmester samt en kvindelig independent repræsentant, Liz, for hele central Queensland distriktet (sognet) i Queensland regeringen, ---- staten Queensland har en kvindelig absolut ikke vellidt kvindelig arbejderparti leder. Anna. og hele Australien således også en kvindelig leder i Julia. Aust er part af

Commonwealth ( stadigvæk, men hvorlænge endnu og hvad vil vor stat, Queensland, komme til at hedde, om vi bliver en republik ? ) Australien har også en kvindelig General Guvernør som repræsentant for dronning Elizabeth , så det er kvinder hele vejen. Lidt mærkeligt at tænke på.

Jo, vi prøver også at følge med i Dansk politik og Gunnar læser trofast JP hver dag på internet .... og ryster ofte på hovedet. Europæisk politik har sandelig også sine problemer ! Kan de løses ? Sidste nyt her lokalt sent på året , er endelig go ahead for et mange billion \$ project om konstruktion og oprettelse af en plant og udskibningshavn for flydende gas, som vil blive transporteret hertil gennem mange hundrede kilometer af rørledninger under jorden fra de mange kulminer inde i landet. Et mægtigt project kulminerende i stor- export til Japan, Kina og andre asiatiske lande. Projectet har også modstandere , for farmere f eks, hvor rørledninger vil blive nedlagt under deres jorder og kan forurene deres grundvand , - fra fiskeriet langs vore centrale kystområder , hvilket evt vil blive vanskeliggjort ved den tiltagende stor afskibning og havnens forurening . Og fra stor-øen udfor Gladstone , hvorpå størstedelen af konstruktionen vil foregå og ødelægge naturomgivelserne . Men sådan er fremgang jo. Beskæftigelse er vigtig , og byen forventer en mægtig indtagning af op til 10.000 nye ndb. under projektets udførelse , kan vi klare at huse og se efter så mange. Vejnettet, hospital, etc. er under pres som det er, huse er pludselig blevet stærkt efterspurgte og gået meget op i pris, selv udenlandske købere slår til uden at bese, hvad de køber !

Så, om vi gamle har til sinde at sælge ud i det kommende år, skulle det ikke blive så vanskeligt. Vi har tænkt på at flytte nærmere til Brisbane ( godt 500 km herfra ) nærmere til Allan og David med familie der, men også nærmere til bedre specialister og hospital, mener Gunnar. Der findes adskillige såkaldte retirement villages for ældre , hvor man kan leve independant med senere hjælp, om påkrævet , men pladser kan godt være svære at finde. Under den kommende tur til Brisbane har vi forskellige aftaler om besøg til flere, så det bliver ret spændende. Gunnar synes ikke, han helt kan blive ved med sit havearbejde, selvom han nyder det og har godt af det, det kan jo godt være ret hårdt til tider og det foregår jo hele årets tolv måneder. Jeg udfører stadig betalt skolehave arbejde, men ryggen er ikke længere så glad ved tunge trillebørre eller nedskæringer af træer med mere, og det øjeblik jeg springer fra, er der ikke andre til at overtage fortovsarbejdet etc. , så vil det ikke være rart at bo overfor forsømte fortove !

Desuden ligger lokale søn Peter i skilsmisse med Donita, efter 20 års samliv , og deres ældste søn er nu 18, blev færdig med skolen lige forleden , og begynder sit eget liv. Den yngre bror bliver 16, og medens de begge endnu bor hos Peter, bliver dette jo heller ikke ved. Desuden påtænker Peter at flytte fra byen, så udsigten til nye græsgange for os i Brisbane området lyder meget tiltalende, men kan vi klare omvæltningen ? Bare at tømme dette hus for dets yderlig mærkelige indhold af alskens samlet gennem over 40 år vil blive en opgave af større omfang og sikkert kræve oprettelse af en helt ny losseplads for byen ! Pæne sten, flotte havskaller, frøkapsler i tusindvis, danske bøger, andre bøger, frimærker, fotobøger i stakkevis, (gemte breve fra Jer alle !) bundter af avisudklip fra helt tilbage i 70'erne, 50 års abonnement på National Geographics , USA ( altså mere end 600 magasiner, indbundet i plastic og indexed ! ) musik, tapes, 350 optagne videos med gode film, begivenheder, olympiader, koncerter, specielle nyheder og naturbeskrivelser, - Gunnars gamle film, etc. etc. Hvor skal man dog begynde med sortering deraf !!! Og hvorfor begyndte man nogensinde at samle..... ( kvinder er vist de værste til at samle , har jeg læst, for de har altid tænkt på, hvad man evt senere i livet kunne få brug for !!! ) Nå, kommer tid , kommer der nok også en løsning.

Imidlertid vil det blive dejligt at gense familien i Brisbane under alle omstændigheder, for det er ikke sikkert vi vil være sammen for julen. Svigerdøtrenes familie vil jo også gerne have jul sammen. David blev forlovet i løbet af året .... endelig siger vi ! Han blev 43 i nov ! Han og Samantha håber at blive gift først i det nye år. PT er de igang med at finde/købe et hus, de kan lide, i Brisbane. De har ret specielle ønsker derom. Til Maj har de bestilt bryllupsrejse til Danmark og håber at opsøge familie og tidligere gode bekendte, så David kan prale lidt med sit danske overfor Sam ! Derefter 2 uger i Spanien. Han vendte lige fornylig tilbage fra besøg i Cracow, Polen , for sit arbejde ved ABB, fik lejlighed til også at besøge Auschwitz , hvilket gjorde stort indtryk. Vi gamle ser meget frem til deres rejse og senere høre om indtryk fra gensynet med Danmark, hvor Samantha aldrig før har været, selvom hun tidligere har rejst i Europa.

Og så vil vi to fejre en hyggelig jul alene her sammen, første gang i vel 45 år. Vil vil lytte til alle de gamle danske julesange ( plejer jo at spille enkelte hver jul, men svigerdøtre kan jo ikke synge med) vi vil læse Jeres julehilsener flere gange og tænke på Jer, lille skål i hånden .... medens døre og vinduer nok står åbne , og lyn og torden kommer fra horisonten, medens myg og andet kryb sætter sig på skærm netdøre, og sveden evt drypper fra panden ! Rigtig glædedlig jul og må nytåret bringe fortsat godt helbred, en kort vinter og mange gode oplevelser hen ad vejen. Bedste og kærligste hilsener som I nu selv føler dem ...

*Günther Riba*



*Nashan fyrede 18 i sept.  
og 'brøvede' 2 cheese cakes !*



Med vor tilkommende svigerdatter, Sam til  
show - outback spectacular fornyelse

Di: Fortsætter -

Så er vi lige tilbage efter Brisbane turen, ude godt, hjemme osse godt ! Desværre fangede Gunnar en bacille eet eller andet sted under turen; kan I huske udtrykket : he caught the wog ! , men idag er det allerede lidt bedre. Det blev ellers en dejlig tur med flere overraskelser, bl a inviterede familien på søndags underholdning ved at køre til Gold Coast til det store OUTBACK SPECTACULAR SHOW , en combination af hesteopvisning ( begyndte ved Olympiaden i Sydney i 2000) og Australsk historie, men jo især om livet in the outback og også W W I, hvor så mange unge Aust mænd og heste blev sendt oversøisk og aldrig vendte tilbage. For endevæggen viste 7 mægtige sammensatte filmslærreder gamle og nye billeder og film, således at hvad der foregik i manegen faldt sammen med hvad der foregik på væggen, vældig godt lavet. Samtidig lyd, tordenbrag, skydning, sang og musik og endelig i terasser opbygget langs sidevæggene var opført langborde og bænke, som tilskuere sad ved og blev opvartet med mellemrum med stor Aust middag , vin, øl, kaffe og Pavlova dessert . et mægtigt godt arrangement alt i alt og absolut et plus for udenlandske besøgende at se.

2 xsbra

Der var også plads i manegen til en større flok kvæg drevet rundt af stockmænd til hest samt endog tilsidst på moderne manér med en helikopter, som dog blev `fløjet` fastgjort til en stang i loftet ! Og fåreflokke kom ind dirigeret af fårehunde ! Børn skulle fange 3 halvstore grise, og afdelingen omhandlende krigen i Egypten havde kameler i manegen . Masser af liv .....Vi fik alle overrakt en hat ved indgangen og lærte hurtigt at blive støjende ved at trampe i gulvet , svinge hatten og råbe : yubee !

Di og Sam/David skiftedes til at lave dejlige middage og Allan kørte os til forskellige retirement steder, hvilke var meget interessante at se efter i sømmene, men endnu har vi dog ikke helt bestemt os. Allan kørte os også til et gensyn med en god tidl dansk bekendt i Brisbane, well, bekendtskabet går helt tilbage til midt halvtredserne, hvor Gerda og Preben (begge i 80 serne ) kom til Aust med samme skib som Gunnar og vi har alle kendt hverandre godt siden. Men for et par år siden blev Gerda svagere og svagere og var efterhånden på oxygen konstant. Men vi kunne stadig korrespondere via e-mails og det var hun god til. Hun døde for bare 14 dage siden, men vi nåede ikke til begravelsen, men fik en god snak nu med Preben. Det er svært for ham, han har været konstant hjælp for hende nu over så lang tid.

Vi fik også lidt tid til at bruge penge .... købe julegaver og efterlade dem til familien, for vi kommer ikke til at se hinanden til julen, så Gunnar og jeg vil for første gang hygge os alene, og det har vi slet ikke noget imod, ... forstå det ret !

Gode Venner, Jan og Aase , vi vil slutte den lange omgang med fællesbrev , det er den letteste måde at få alle hilsenerne fra hånden. Og undskyld om indholdet er gentaget fra tidligere breve. Nu mangler vi bare at vedlægge noget solskin og varme ind i brevet, vi har selvfølgelig allerede hørt meget om den pludselige vinter på Jeres kanter , håber den letter ved juletid, så juledagene trafikmæssigt kan blive sikre. En bekendt i Storvorde sendte et e-mail billede af småpiger med et par store snemænd, de lige havde lavet ..rigtig hyggeligt .. ville ønske vi kunne lave snemænd for ungerne i Brisbane , da vi besøgte dem . Vore egne var 8 og 10 år før de så og følte sne herude , det blev en stor oplevelse den gang.

Håber alt vel hos Jer og hos de unge og at I alle må have en dejlig juletid sammen. Tak for de mange e-mails i løbet af året, de alvorlige såvel som de mindre alvorlige ! Please, keep them coming ! Varme hilsener og gode ønsker for nytåret.

Gunnar & Preben